



'Te veel kleding leidt af'

[EXPOSITIE] 3 VRAGEN AAN...

Terwijl haar buurman in zijn tuin braaf een boterham eet, rent zij met alleen een plastic zak om haar kont over het dak. **Lilith** (haar echte naam is Henriëtte van Gasteren) maakt sinds drie jaar foto's van uitsluitend zichzelf in bizarre situaties. Zoals deze op de wc.

Hoe kóm je erbij?

"Ik schreef verhalen en vond op den duur dat daar beeld bij hoorde. Omdat het mijn ideeën zijn die ik uitdraag, fotografeer ik mezelf. Het begon met een webcam en een spiegel. Toen iemand me vertelde dat er ook afstandsbediening bestaat, ging ik los! Vaak ga ik naakt op de foto; kleren leiden alleen maar af van de essentie. Ik zie mezelf als pottenbakker en mijn lichaam als klei."

Hoe ga je te werk?

"Ik doe alles zelf. Daardoor zie ik natuurlijk niet

wat ik fotografeer, ik moet het beeld steeds op de camera controleren. Bij die foto waarop ik in folie gewikkeld lig, hing de camera aan een soort hengel tegen het plafond. Ik lag op de grond. Telkens moest ik op een trapje klimmen. Best lastig met ingetapete benen. Nóg lastiger als je met een opgezette vogel op het dak van je schuur zit..."

Wordt je werk gewaardeerd?

"Tijdens de Amerikaanse Color Awards in maart 2009 won ik de tweede prijs in de categorie naakt. Ik doe gewoon m'n ding. Als ik daarmee iets bereik, is dat mooi meegenomen. Het gaat de goede kant op, mijn werk wordt driftig verzameld door kunstverzamelaars."

Meer Lilith? www.lilithlove.eu. Van 16 mei t/m 13 juni is de expositie 'Lilith, a one woman show' te zien in Galerie Eduard Planting fine arts photographs in Amsterdam.

[BOEK] SMAAKT NAAR MEER WIJN

Op de achterflap staat iets over een zoekgeraakte diamant, wat onmiddellijk een Suske en Wiske-gevoel oproept. Als de hoofdpersonen dan ook nog een vader en dochter zijn die in hun vrije tijd detective spelen, is de zin om aan 'De blauwe tweeling' te beginnen niet direct groot. Maar wat een vooroordelen. Het boek is heel goed te lezen. De verteltrant is sober en rustig, en de gebeurtenissen ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. Als vanzelf sla je om en raak je thuis in een sfeer waarin flessen wijn veelvuldig worden ontkurkt zonder dat iemand dronken wordt. Dit boek is de vierde in een reeks en met terugwerkende kracht is nieuwsgierigheid gewekt naar de voorgaande drie. Ook daarin staan vader en dochter centraal. Helemaal niet erg: sympathieke vent, die vader. (SB)

'De blauwe tweeling', Jan en Sanne Terlouw, Nieuw Amsterdam,

€ 15,95 ●●●



[TIP]

GRATIS GRAFFITI OP EIGEN MUUR

Kan je muur wel een talentje gebruiken? De Amerikaanse kunstenaar Justin Reed schildert in opdracht filmscènes na. Zo maakte hij al schilderijen van o.a. 'Kill Bill', 'Fight club' en 'The dark night'. Via www.justinreedart.com kun je zijn portfolio zien en een origineel exemplaar bestellen. Je betaalt wel een bedrag tussen de \$450 en \$1800 en de wachttijd bedraagt zes tot acht maanden. Sneller en goedkoper? Van de site van de wereldberoemde graffiti artist Banksy kun je gratis illustraties downloaden. Kijk op www.banksy.co.uk.